

Släkträff hos Karin L på Skräddarkobben



Samling 16/8 2014 kl 11 vid kajen på Dalarö där Kymmendövarvets taxibåt väntade på oss för att köra oss till Skräddarkobben.

Fr v Kerstin Castenfors, Pernilla Magnusson, Susanne Rehlin, Anna Magnusson, Barbro Castenfors-Fahrer, Gunnar Rehlin, Karl-Göran Fahrer.
Bakom kameran Eva-Maria Fahrer



Här välkomnas vi på Skräddarkobben av Karin Lindeberg själv och svärsonen Magnus Wretman.

Släkträff hos Karin L på Skräddarkobben



I storstugan (nyrenoverad) ! Fr v Kerstin C, Maria L, Barbro C-F, Irene B-L.
Vid kortsidan Björn som samlade krafter för en simtur medan Susanne njöt sitt kaffe utan att simma efteråt och Karin L betraktade oss!



Några valde att njuta av värmen utomhus med kaffe & smörgås.

Släkträff hos Karin L på Skräddarkobben



Utsikten från Skräddarn är vidunderlig! Några njöt vid stranden!

Några hurtiga hade badkläder med och hoppade i. Här ses Irene och Maria i vattnet. Björn som simmade runt hela ön syns alltså inte på bilden.



Kusinerna Karin & Barbro i solen utanför Karins ljuvliga ”undantagsstuga”



Släkträff hos Karin L på Skräddarkobben



T.v. Gunilla Lindeberg-Wretman, värdinnan, som hade bakat både matbröd och tårta, här i samtal med Maria och Susanne



Och så var det dags att bli hämtade och körda till Kymmendö för guidning och middagsmat!!

Släkträff hos Karin L på Skräddarkobben



Och här guidar Karin på Kymmendö! T.o.m. hundarna verkar vara intresserade. Det var Karins bruna hund, Gunillas svarta och Kerstins brunvita hund och alla uppförde sig väl! Fotograf: Eva-Maria

Middag på Kymmendö värdshus (härlig lax & god färskpotatis)



Släkträff hos Karin L på Skräddarkobben

En sista kopp kaffe på
maten innan båten
hämtar!



Fr v Barbro C-F, Karin L, Björn L, Gunnar R, Karl-Gaöran F,
Kerstin C, Gunilla L-W, Irene B-L, Susanne R, Eva-Maria F,
Maria L, Magnus W

Fotot taget av Kymmendös egen krögare Eva Wahlström
som driver familjekrogen!